



Rik en zijn vriendjes

RIK DE PAUW

Rik en zijn vriendjes

RIK DE PAUW

Copyright 2020 Esmée van der Veer

Auteurs: Esmée van der Veer, Rick Bloemberg

Illustraties en vormgeving: LAB050

Redactie: manuscriptredactie.nl

ISBN 9789090329994

NUR 272

1e druk april 2020

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming.

Voorwoord

Met dit boek willen we kinderen een beetje dichters bij elkaar brengen. Op een speelse, grappige en ontroerende manier doen we aanspraak op de goedheid die in iedereen aanwezig is: er voor een ander zijn wanneer dat nodig is. Vanuit een actieve en lerende rol er samen een fijne plek van maken. Jezelf daarin kunnen, mogen en durven zijn. Daar staan Rik en zijn vriendjes voor.

Lang niet altijd gaat dat de dieren goed af en het gaat ook zeker niet vanzelf. Dat geeft niet, de intentie om het goede te doen is er en daar gaat het om. Wat je aandacht geeft groeit! Dat begint al bij de jongste kinderen. Dit boek is dan ook bedoeld om gesprekken tussen lezer en luisteraars tot stand te brengen. We willen jou als voorlezer van dit boek uitdagen om vragen te stellen tijdens deze gesprekken en samen stil te staan bij de betekenis ervan. Rik en zijn vriendjes, dat zijn wij, dat ben jij, dat zijn de kinderen. We zijn het allemaal samen.

Het boek van Rik de Pauw is geschreven en ontworpen in combinatie met mooie lesmaterialen voor in de kleuterklas. Eveneens kan het boek thuis worden voorgelezen op de bank, aan tafel of voor het slapen gaan.

Veel leesplezier samen!

Esmée van der Veer en Rick Bloemberg

Door opa en oma Veertje



Inhoud

De boerderij van Bert	4
De eieren van Kippie	8
De wedstrijd	12
Rik is jarig	16
Pannenkoeken met wonderstrooi	20
Wintervoorraad	24
De zoektocht naar de parel	28
Like, eendje, like	32
Kater Prater, nare praatjes	36
Kater Prater, fijne daadjes	40
Veertje	44
Dapper in de nacht	48
Rik heeft vieze pootjes	52
Het verdwenen goochelstokje	56
Paard en Bloem	60
Het steenmuseum	64
De vergadering over boer Bert	68
Het plan voor Bert en Veer	72

De wedstrijd

Sinds de eieren van Kippie terug zijn, is het weer rustig op de boerderij van boer Bert. Alles gaat zijn gangetje. Rik mist het bos af en toe wel, maar hij wil graag iets doen om de boerderijdieren beter te leren kennen.

Het werk is klaar en boer Bert doet een middagdutje in zijn luie stoel. De eendjes spelen tikkertje om de tractor. Rik kijkt met een glimlach naar ze en krijgt zelf ook zin om te rennen. Dat brengt hem op een idee: 'Zullen we een wedstrijd houden? Een echte hardloopwedstrijd!'

De eendjes staan ineens alle vijf stil en kijken verrast naar Rik. 'Ja! Wat een geweldig idee!' roepen ze enthousiast. 'Iedereen mag zich opgeven,' zegt Rik.

In het zand tekent hij een wedstrijdbeker en een vijf. 'Wie mee wil doen aan de wedstrijd mag een streepje schrijven naast de beker. De wedstrijd begint om vijf uur,' legt Rik uit.

Alle eendjes rennen kriskras over de boerderij om het aan alle dieren te vertellen. Ze rennen natuurlijk ook naar Haas om te vragen of hij mee wil doen. Zo gaat dat op een fijne boerderij.

Na een uurtje ziet Rik dat er veel streepjes zijn gezet. 'Tien! Het zijn er tien! Dit wordt leuk!'

We hebben alleen nog een prijs nodig, denkt Rik. Waar haalt hij een beker voor de winnaar vandaan? Rik loopt naar Bert, die net wakker wordt uit zijn dutje. 'Bert, we houden vanmiddag een hardloopwedstrijd. Heb jij een beker die we mogen gebruiken als prijs?'

'Eens even denken,' zegt Bert. 'Bedoel je zo'n mooie glimmende zilveren wedstrijdbeker?'

'Ja, die bedoel ik!' zegt Rik.

'Er staat een beker op de kast in mijn keuken die ik heb gewonnen met salsadansen. Ik ben er heel trots op. Ik ben ook trots op jullie, dus deze beker is voor de wedstrijd van vanmiddag! En ik doe zelf ook mee!'

Het is bijna vijf uur. Paard, mevrouw Schaap, alle eendjes, Kippie, Haas en Knor zijn al aanwezig. Ze vinden het erg spannend, want ze willen allemaal graag winnen! Alleen mevrouw Schaap rent niet mee, daarom zal ze scheidsrechter zijn.

'Even tellen of iedereen er is,' zegt Rik. '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tien dieren, tien streepjes. Iedereen is er, én boer Bert, dus 11.'

Rik legt uit hoe ze moeten lopen. Eerst door het weiland, dan om de steen, door de voortuin, achter de boerderij langs en terug naar de schuur.

'Knor, wil jij nog even het hekje openzetten zodat iedereen erdoor kan?' vraagt hij. 'Wie het eerste aankomt in de schuur is de winnaar en krijgt de beker. Is alles voor iedereen duidelijk?'

'Jaaaa!' schreeuwen alle dieren tegelijk. De spanning is inmiddels om te snijden.

Iedereen staat klaar. Bert heeft zijn laarzen en sokken uitgedaan, en loopt op zijn sportslippers. De eendjes hebben zweetbandjes om, Knor heeft een handdoek om zijn nek, en Kippie heeft een emmer water vol sponzen meegenomen. De dieren nemen de wedstrijd serieus!

De wedstrijd kan beginnen. Mevrouw Schaap roept: 'Op jullie plaatsen... Klaar... AF!' Daar gaan ze!

Paard en Bert gaan op kop, gevolgd door Haas, Rik, Kippie en de eendjes. Knor komt als laatste.

Ze rennen door het weiland, om de steen, door de voortuin en dan om de boerderij. Het is een kabaal van jewelste en het gras vliegt in het rond. De dieren doen allemaal hun uiterste best! En ondertussen worden er sportieve complimenten rondgeschreeuwd.

'Kom op, Knor, je kunt het!' schreeuwt Rik naar achteren.

'Wat heb jij snelle benen!' roept Haas naar Paard.

'Goeie move, Kippie!' brult boer Bert.





Mevrouw Schaap staat met een grote glimlach te wachten bij de finishlijn. Ze is trots op de dieren omdat ze zelfs tijdens de wedstrijd aardige dingen zeggen.

Opeens klinkt er een klap. *Boem!*

Mevrouw Schaap hoort ineens niemand meer rennen, en het geschreeuw dat ze nu in de verte hoort klinkt helemaal niet meer leuk of aardig.

Ze gaat bezorgd op onderzoek uit. Ze loopt door het weiland, om de steen, door de voortuin en achter de boerderij. Daar ziet ze wat er aan de hand is.

Wat een lawaai en wat een chaos. Alle hardlopers roepen door elkaar: 'AU, AU, AU!', 'Waarom loop je niet door!', 'Kijk uit!', 'Wat doe je nou!'

Alle dieren én Bert liggen door en over elkaar heen bij het hekje. Boer Bert heeft een enorme bult op zijn hoofd. Hij is tegen het hekje gevallen en iedereen is over hem heen gestruikeld.

'Maar hoe kan dit nou, het hekje is toch opengezet?' zegt Rik geschrokken.

De dieren kijken elkaar vragend aan. Ja, ze weten het allemaal zeker; het hekje stond open toen de wedstrijd begon.

'Ik weet het héél zeker,' zegt Knor. 'Ik heb de klink met mijn neus vastgezet. Kijk maar, mijn neus is helemaal bruin geworden omdat het hek vies was.'

'Er moet iemand zijn die het hekje weer heeft dichtgedaan...' zegt Rik.

Verbaasd kijken alle dieren elkaar aan. 'Nee, dat kan toch niet? Wie zou nu zoiets doen...?'

Het blijft een hele poos stil.

Ineens zegt een heel zacht stemmetje: 'Ik heb het gedaan.' Het is een van de eendjes.

De andere eendjes beginnen boos te schreeuwen. 'WAAROM doe je dat! Moet je kijken wat er met boer Bert is gebeurd! Hij had zijn been wel kunnen breken, of nog erger.'

Het eendje begint te huilen. 'Ik... ik... wil helemaal niet dat boer Bert pijn heeft.'

'Maar waarom heb je het dan gedaan?' zeggen de andere eendjes boos.

'Ik dacht...' zegt het eendje snikkend. 'Ik wil ook zo graag eens winnen. Ik win *nóóit!* Zo kon ik mooi doorrennen.' Dikke tranen vallen van haar wangen op haar pootjes.

'Maar dat is valsspelen!' roepen de andere eendjes. 'Hartstikke vals!'

'Sorry, boer Bert, ik wist niet dat dit kon gebeuren. Ik doe het nooit meer!' Het eendje geeft boer Bert heel voorzichtig een kusje op zijn zere hoofd.

Boer Bert begint heel hard te lachen. 'Haha, ik dacht dat ik er wel overheen kon springen... maar niet dus!'

Rik haalt een spons met water uit de emmer van Kippie voor de bult op het hoofd van boer Bert. Gelukkig gaat het alweer een stuk beter.

'Krijg ik toch nog een waterspons vandaag,' grapt boer Bert. 'Dat vind ik eigenlijk het leukst van de hele wedstrijd!'

De eendjes kijken vragend om zich heen. 'Hoe moet het nu met de wedstrijd... Wie heeft er gewonnen?'

Mevrouw Schaap reageert: 'Winnen is knap, maar je kunt ook plezier hebben met elkaar zonder de beste te zijn. Hebben jullie een leuke wedstrijd gehad?'

'Jaaaa!' roept iedereen in koor.

'Nou dan is het duidelijk,' zegt Rik. 'De beker is voor ons allemaal. Komen jullie mee naar de schuur? Daar staat wat lekkers voor iedereen.'

En de beker? Die staat op het muurtje in de schuur en is voor iedereen op de boerderij!





Rik is jarig

Rik is morgen jarig. Hij vindt het erg spannend en wilde eigenlijk terug naar het bos om zijn verjaardag te vieren. Mevrouw Schaap heeft Rik gevraagd toch zijn verjaardag op de boerderij te vieren. En eigenlijk heeft Rik daar ook veel zin in!

In de schuur zijn de dieren druk aan het praten. Ze kakelen, blaten, hinniken en knorren door elkaar. Ineens stampst Haas met zijn poten op de grond.

Bonk! Bonk!

Dit is het afgesproken signaal voor als de kust niet veilig is. En inderdaad, Rik staat in de deuropening en hij mag het geheim niet horen!

‘Wat zijn jullie aan het doen?’ vraagt Rik blij.

Meteen is iedereen stil.

‘Wat zijn jullie aan het doen?’ vraagt Rik nog een keer.

Paard verzint snel iets en zegt: ‘Uh... wij... zijn... iets-aan-het-zoeken, want euh, we... zijn... iets-kwijt! Ja! We zijn iets kwijt!’

‘Oh, wat vervelend,’ zegt Rik. ‘Wat zijn jullie dan kwijt? Misschien kan ik helpen zoeken!’

‘Uh... de beker,’ zegt Haas.

‘Een speld,’ zegt Varken.

‘Ja, een speld,’ zegt Haas. ‘Want boer Bert is ‘m kwijt.’

‘De beker staat op het muurtje. Ik kan jullie wel helpen zoeken naar de speld!’

‘Euhm, nee hoor dat is niet nodig, want de speld is al gevonden! We brengen hem zelf wel terug naar boer Bert.’ Haastig lopen de dieren de schuur uit.

‘Pfff, dat was op het nippertje,’ zegt Haas zachtjes.

Rik blijft alleen achter in de schuur. Hij voelt zich opeens verdrietig. Waarom mag hij niet weten waar de anderen mee bezig zijn? Was hij toch maar teruggegaan naar het bos. In het bos mag iedereen altijd meedoen.

Als de dieren bij boer Bert binnenkomen, fluisteren ze zachtjes in zijn oor. ‘We hebben een plan gemaakt voor Rik z’n verjaardag.’ Haas kijkt of Rik er niet aankomt. Het is belangrijk dat Rik niets doorheeft, anders is het geen verrassing meer!

‘Och! Wat is dat een leuk idee,’ zegt Bert. ‘Ja, het is inderdaad tijd voor een feest. Samen gaat het ons vast lukken om een taart te maken!’ Boer Bert kijkt met een trots gezicht naar zijn dieren.

‘Gaan jullie buiten in het zand maar een voorbeeld maken van hoe de taart eruit moet zien. Ik zoek wel op wat we allemaal nodig hebben voor de taart.’

‘Yes! Zandtaartjes bakken!’ roepen de dieren in koor. Met stokjes, steentjes, takjes, blaadjes en veertjes versieren ze hun taarten.

‘Ik wil hier lekkere aardbeien!’ zegt Kippie.

‘Mijne wordt met chocoladesaus!’ roept Paard.

Door het raam van de stal kijkt Rik toe. Hij ziet hoeveel plezier de dieren samen hebben.

Wat doen ze toch met die takjes, stenen en veertjes? Waarom kijkt Paard zo vrolijk terwijl hij het gras uit zijn mond laat vallen? Het moet toch ín zijn mond? Waarom kijkt Kippie zo trots naar de grond? Waarom komt Knor zo hard aangelopen, terwijl hij dat anders nóóit doet?

Er rolt een traan over Rik zijn wang. Ze zijn vergeten dat ik morgen jarig ben, denkt hij. Verdrietig kruipt Rik in zijn fruitkistje. Daar valt hij in slaap.

Ondertussen gaan in de keuken alle laatjes en kastjes open. De dieren pakken potten, pannen, lepels, de weegschaal en de mixer. Omdat ze eerst geoefend hebben, gaat het hartstikke goed. Iedereen weet wat hij moet doen. Paard laat de aardbeien in de kom vallen. Kippie klopt de slagroom. Haas rolt het deeg met de deegroller. Knor zet de oven aan.





Ondertussen versieren de eendjes de stal. De eendjes rijgen om de beurt een herfstblaadje aan een draad om een mooie slinger te maken. De stal wordt heel erg gezellig! Een echte feeststal.

De volgende ochtend is Rik een beetje bedroefd als hij wakker wordt. Ik ben vandaag jarig, maar ik ben bang dat niemand dat weet, denkt hij. Hij gaat maar steentjes verzamelen voor in zijn fruitkist. Dan heeft hij in ieder geval wat afleiding. Rik zucht diep en gaat aan de slag.

De meeste steentjes liggen bij de vijver. Daar zijn de eendjes aan het zwemmen. 'Rik, wat is er aan de hand? Je kijkt zo verdrietig!' roepen ze.

Sip kijkt Rik naar de steentjes die voor hem liggen. Hij kijkt de eendjes niet aan. Dan zegt hij: 'Het is zo'n speciale dag, maar niemand denkt aan mij.'

De eendjes kijken elkaar verschrikt aan. Een eendje zwemt naar de kant, en rent naar mevrouw Schaap.

'Mevrouw Schaap! Rik denkt dat we zijn verjaardag vergeten zijn! Maar dat is helemaal niet zo, de stal is al helemaal versierd! Wat moeten we doen?'

Mevrouw Schaap ziet ook dat Rik bedroefd is. Hij sjokt langs de vijver en schopt een steentje de vijver in.

'Dit geheim duurt nu echt te lang,' blaas ze tegen alle dieren. 'Hup! Snel naar de stal!'

'Rik! Rik! Waar ben je?' roept mevrouw Schaap, 'Ik ben een speld kwijtgeraakt in het hooi in de schuur, kun je me helpen zoeken?'

Een speld zoeken in een hooiberg? denkt Rik. Wat zijn sommige dieren toch slordig.

Als mevrouw Schaap en Rik samen naar de schuur lopen, hoort Rik geritsel. 'Wat is dat?' vraagt Rik.

'Geen idee,' jukt mevrouw Schaap. 'Ga anders even binnen kijken, misschien ligt de speld daar!'

Rik doet de staldeur open en alle dieren beginnen te zingen: 'Lang zal Rik leven, lang zal Rik leven, lang zal Rik leven op de boerderij. Op de boerderij, op de boerderij! Hieperdepiep HOERA!'

'Lieve Rik, hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag!' roepen alle dieren.

'Oh wat lief! Het was een verrassing!' roept Rik opgelucht, hij voelt zich ineens weer een stuk blijer.

Maar hij schaamt zich ook een beetje. Hij dacht dat de dieren niet wilden dat hij meespeelde, maar ze waren juist allemaal voor hem iets aan het maken!

Alle dieren hebben een cadeautje voor Rik. De eendjes geven het eerste cadeau. 'Rik je bent nooit alleen, je krijgt van ons een gelukssteen.'

'We hebben de steen zelf gevonden en geschilderd,' zegt een eendje trots. Rik vindt de steen prachtig. Op de steen is een oog van zijn verenkleed geschilderd.

'We zijn zo blij en trots dat je bij ons bent. We willen je nooit meer kwijt. Je hoeft maar naar het steentje te kijken en dan weet je dat we bij elkaar horen.'

Mevrouw Schaap geeft gekleurde bolletjes wol. 'Sorry van gisteren,' zegt ze, 'we waren aan het oefenen voor jouw taart. Natuurlijk wilden we liever samen spelen, maar het was een verrassing voor je verjaardag.'

Rik vindt het lief dat mevrouw Schaap het zegt, maar eigenlijk vindt hij het helemaal niet meer erg. 'Met deze bolletjes kun je een leuk spel doen, maar dat vertel ik je later nog wel.'

Als laatst komt boer Bert met de heerlijke taart. 'Voor jou, lieve Rik, deze is door je vriendjes gemaakt.'

Rik kijkt met grote ogen naar de taart. 'Wat ziet die er lekker uit! Nu begrijp ik waarom ik gisteren niet mee mocht doen!'

Boer Bert zet muziek aan, hij roept: 'Tijd om te feesten!'

Rik is verrast en kijkt dolgelukkig om zich heen naar zijn dansende vrienden! 'Jullie hebben tóch allemaal aan mij gedacht!'

Ik zal nooit meer twifelen, denkt hij. Ik ben blij op de boerderij van boer Bert, ik weet het zeker: IK BLIJF!





Meer informatie?

kijk op www.kivaschool.nl
mail naar info@kivaschool.nl
of bel [050 363 9354](tel:0503639354)